

## Malins dikter

### Att vara tonåring

Dikter skrivna 1993-1995

Vill slippa alla tvång,  
befria mig från ansvaret.  
Tonerna spelas om igen.  
Jag älskar dem,  
men vet ändå,  
att de snart tonar ut.  
Vill slippa höra dem,  
lindra kärlekens smärta.  
Vill bara vara,  
slippa fundera,  
slippa alla känslor & all längtan.  
Vill bara vara.

Tunga rörelser  
lätta tankar  
evig musik,  
till dina vågor.  
Lätta tankar,  
så lätta  
att de kan lätta ankar  
& guppa iväg  
på dina vågor

Rummet.  
Tiden,  
existerade inte.  
Ljuset,  
från en naken lampa.  
Mörkret,  
långt där borta.  
Ditt bröst.  
Din värme.  
Gång på gång,  
tänkte jag på hur lycklig jag var.  
Musiken,  
som bad oss dansa.  
(Väggarna,  
som bad oss tiga.)  
Dina ögon.  
Din blick,  
som bad om kärlek.

En bit av dig,  
i varje steg.  
En bit av dig,  
i varje andetag.  
En liten bit av dig,  
i varje ord jag uttalar,  
i varje tanke.  
Varje andetag,  
så livsviktigt.  
Om jag slutar,  
kommer jag aldrig  
att kunna leva igen.

Jag la av  
masken  
Du tog av dig  
tiden  
Jag gav bort  
mina ögon  
till dig  
Du lånade ut  
dina andetag  
Jag gav dig  
min allra  
dyraste gåva  
Du fick  
all min kärlek

Sanden rinner  
sakta  
mellan mina fingrar  
Stranden oändlig  
Havet ändlöst  
Tiden  
flyger med måsarna  
Sanden varm  
mot min nakna kropp  
Måsarna flyger  
högt över havet  
Måsarnas skrik  
mot den bleka himlen  
Hade jag  
varit mås  
hade jag också skrikit

Du kan få  
mina känslor  
all vrede & all sorg  
Du kan få  
mitt hår  
att dölja dig bakom  
när ingen förstår dig  
Du kan få  
mina oskrivna dikter  
för ingen annan än du  
skulle kunna hata dem  
Du kan få  
båda mina ögon  
jag tänker ändå blunda  
för hela omvärlden

Dör man  
av en ask Ipren?  
Dör man  
av en p-piller karta  
om man äter  
alla piller på en gång?  
Dör man  
om man hoppar över kanten?  
Dör man  
om man drunknar  
i dina ögon?  
Dör man  
av att trampas sönder  
utav massorna?  
Dör man  
om man käkar en banan  
med skalet på?  
Dör man  
av att våga  
vara sig själv?

Den dagen,  
då jag var blind  
för hela världen.  
Trevande  
efter tystnaden.  
Inlåst  
i garderoben.  
Utan  
att hitta nyckeln.  
Den dagen  
då jag tappade allt,  
men hittade  
mig själv.

Två tomma blad  
Solen lyser in  
genom fönstret  
två oskrivna blad  
jag,  
ska fylla dem  
med kärlek  
med alla  
osagda ord  
med mig själv  
ligger bara här  
alldeles vita  
Solen går i moln  
& så är allt försent

## En kärlekshistoria

Våren 1997

Du låg där  
bredvid mig i sängen.  
Din breda nacke  
& ditt sträva hår.  
Sen åkte du ifrån mig  
& lämnade kvar  
några bananlådor  
& ett stökigt rum  
samt en stökig själ,  
min själ.  
Du sa  
att du ville packa ner mig  
i en resväska  
& ta med mig.  
Men jag kunde inte  
& du försvann.

Du bara kom en dag  
& kastade dig  
in i mitt liv.  
Utan att ifrågasätta  
utan att vara ivägen.  
Plötsligt  
har jag fått en sambo,  
en vän i sängen på nätterna.  
Du bara kastade dig  
utan livlina  
handlöst  
& jag älskar dig.

Du kom inte  
som en vårvind,  
du kom  
som en orkan  
& rörde runt  
i mina känslor.  
Du svepte med dig  
allt tvivel & all rädsla  
helt plötsligt  
finns du bara här  
med ditt gulliga leende.

Jag vet inte  
vad jag känner,  
om jag vill,  
om jag orkar.  
Jag vet inte  
om vi passar ihop,  
om du är  
vad jag vill ha.  
Du behöver mitt rum  
& jag  
jag behöver någon  
som tycker om mig,  
mer än alla andra.  
Så älska mig  
& du får stanna.

Jag smulade sönder  
dina rosor  
för att du  
du smulade sönder  
alla de känslor  
jag en gång hade för dig.  
Jag tog alla dina saker  
& slängde ut dem  
ur mitt rum  
för att jag  
inte får komma in  
i ditt liv.  
Du låste ute mig  
för att jag  
älskade dig  
mer än du älskade mig.  
Jag fryser fortfarande.

Någon gång  
jag vet inte när  
det hände  
men någongång.  
Kanske var det den dagen

då du inte kom  
eller fredagen  
då du inte ville prata  
inte vara ensam  
med mig.  
Kanske var det  
den kvällen  
då jag såg en annan  
& önskade  
att du inte fanns.  
Var det då kärleken dog?

Ligger bara här  
Knäpptyst,  
för att kunna höra  
din röst genom väggen  
lyssnar.  
Varje ord du uttalar  
hugger i mitt hjärta,  
ändå lyssnar jag.  
Sådan är den  
kärleken.

Se inte på mig  
Le inte mot mig.  
Kom inte hit  
& få mig att minnas  
att sakna  
det vi hade.  
Le inte mot mig  
för jag älskar dig fortfarande.

Du sa aldrig  
att du älskade mig  
ändå trodde jag det  
ville det så gärna.  
Blundade för allt annat  
än tecken på din kärlek.  
Rosorna.  
Jag trodde det  
så starkt  
som jag älskade dig.  
Trodde inte  
att du skulle gå.  
Jag bad dig välja  
& du gick.  
Du sa aldrig  
men jag trodde det.  
Varför grät du  
när du gick?

## Livet

Skriven 1998

Vi lekte med livet  
du & jag.  
Vi riskerade allt  
& lite till.  
Vi lekte med elden  
du & jag  
men visste inte  
att det skulle sluta så här.  
Var det kanske livet  
som lekte med oss  
den där dagen i januari?  
Nu efteråt känns det  
som om du  
lekte med mig  
medans jag  
brände mig på lågorna.

Mitt liv  
springer ifrån mig  
på blödande fötter  
medan jag själv  
bara står & ser på.  
Jag blundar ibland  
för att slippa.  
Ännu värre när jag tittar upp  
mot trädkronan  
där löven brukade sitta.  
Knäpptyst  
inte ett ljud  
inte ens ett löv som prasslar  
medan mitt liv  
springer ifrån mig,  
jag vänder mig om.

## Tiden dog

Skriven 1998

Hur nära  
kan man komma?  
Hur mycket  
kan man öppna sig?  
När solen går ner  
finns bara  
din hand kvar.  
Solen är redan borta  
säger du  
& jag tror  
på allt du säger.

Du öppnar dina ögon  
& jag ser  
rätt in.  
Du öppnar din mun  
& jag blundar  
för att behålla  
något av mig själv.

Jag huttrar  
& du värmer mig  
med din närvaro.  
Jag vet inte  
vad jag vill.  
Det vet  
nog inte du heller.  
Så vi sitter kvar  
här  
utanför mitt fönster.

Vi pratade  
& tiden dog.  
Skymningen kom  
men vi flydde den inte.  
Vi satt lugnt kvar  
& lät den omsvepa oss.